



Slottet från sydväst



Skolbyggnad, två kaserner och exercisplan

”Garnisonsminnen berättar 22” handlar om Sjökrigsskolan på Näsby slott.

Kungliga Sjökrigsskolan (KSS) flyttade ut från Stockholm, Skeppsholmen, till Näsbypark den 11 januari 1943. Här i en berättelse av Lars-Erik Hoff.



Lars-Erik Hoff föddes i Göteborg 1936 och bodde i Örgryte. Folkskola, Realskola, och 3 årigt gymnasium på Vasa HAL med examen 1956. Intresse för sjön föddes vid 5 års ålder då vi fick tillgång till sommarboende på Styrso i Hallsvik i Göteborgs södra skärgård. Krig pågick i närområden och ka-befästningen, Styrso Pottan, var fullbemannad så det var i viken innanför denna befästning jag fick mina första rodd- och seglingsövningar i mycket tidiga år.

Far köpte en eka med sprisegel som jag seglade mycket. Jag fick tips om Sjövärnsskåren på Käsö med utbildning i tre somrar med eget beslut att söka bli sjöofficer. Efter mönstring och fysisk och psykisk test på Näsby juni 1956 blev jag antagen som aspirant. Grund- och artilleriutbildning på KSS, Berga och på jagare typ Halland. Efter 4½ år som adjutant i ”flaggen” på Kustflottan blev jag C 1 på ÖrlB O Stab på Muskö, sen FC på minfartyget Visborg och S C på Muskö 1982. Jag var under min amiral ansvarig för ubåtsjakten det året men mina och alla andras insatser misslyckades med att få upp miniubåten. Fregatterna försvann på 70-talet. Avslutade karriären med att vara Huvudprojektledare för datorsystemet LEO på Fst som nu moderniserat bär namnet IS Undsäk och fortfarande är i drift som ett säkert datorsystem. Efter pensionering som kk mst blev jag anställd på ”Rote Konsult” i 6 år. Började spela golf som jag fortfarande gör.



Historisk bakgrund till utbildning i samlad form av sjöofficerare m. fl.

Den första Sjökrigsskolan grundades för mer än 250 år sedan. Kung Adolf Fredrik förlade år 1756 den till Karlskrona för att utbilda officerare vid flottan. Hälften av de hundra kadetterna skulle vara adelsmän och den andra hälften vara ofrälse. Kadetten skulle vid antagning till skolan vara minst tolv år gammal. Skolan hade sju klasser.

Med tiden blev skolan tyvärr föremål för olyckliga omständigheter och 1790 brann skolan ner med arkiv, instrument och allt. Efter 44 år i Karlskrona lades utbildningen till sjöofficer där ner.

Två år senare inrättades 1792 en kadettakademi vid Karlberg, som skulle ta emot kadetter från armén och flottan. Redan första året fanns 22 sjökadetter av totalantalet elever, som var 200. Inträdesåldern var från 13 till 16 år och för arméns kadetter 20 år. Kadettakademin var indelad i 5 årsklasser, där de tre första var gemensamma, medan de två senare var uppdelade mellan flottan och armén. Varje år i maj åkte sjökadetterna till Karlskrona och gick ombord på skolfartyg, som riggades och gick till sjöss för seglingsutbildning.

Det fanns tidig kritik mot den gemensamma skolan för lant- och sjökadetter. En bister officer framförde 1819 att utbilda sjökadetter på Mälaren inte var tillräcklig för "rikets sjömakt". Andra framförde fördelarna med att skapa ett gott kamratskap mellan lant- och sjöofficerare, vilket dessutom innebar besparingar för riket med bara en krigsskola. Från flottans sida var ledningen på det klara med att olägenheterna övervägde. Det ansågs att sjökadetterna måste börja sin bana vid unga år för att bli duktiga sjömän.

Vid omorganisation av krigsskolan 1862 avstyrkte sjöofficerarna vid skolan planerna på en fortsatt sjölinje på Karlberg. Följden blev att Kungl. Maj:t tillsatte en kommitté för att omorganisera sjöofficersutbildningen under ledning av kommandör Arvid Egerström. Arbetet genomfördes på två avdelningar, en för utbildning av officerare för det inre sjöförsvaret och en för utbildning av sjöofficerare. Kommittén utgick ifrån att sjökadetterna skulle utbildas för bepansrade stridsfartyg, som drevs med ångkraft och förde kraftigast möjliga artilleri. Dessa fartyg vore de enda, som med fördel kunde begagnas vid krigföring. Kommittén enades om att det skulle inrättas en fristående läroanstalt för ynglingars bildande till officerare vid flottan. Stor oenighet rådde vid val av de tre möjliga städerna Karlskrona, Stockholm och Göteborg att förlägga skolan till. Härvid framfördes:

I *Karlskrona* fanns tillgång till skeppsvarv, många lärare och det var en billig stad att bo i.



I *Stockholm* hade eleverna fördel av rörelsen och livet i storstaden, som ungdomen trivdes bättre i. Dessutom fanns Skeppsholmen som lämplig plats för lokalisering av skolan.

I *Göteborg* förespråkades ett nytillkommet varv till vilket skolan kunde knytas, visserligen lite utanför staden, men detta minskade kadetternas förströelse inne i Göteborg.

Det fanns många argument, som framfördes av remissinstanserna, på alla för- och nackdelar med skolans placering. Till slut enades kommittén om att föreslå Göteborg som bästa plats för skolan, dock under protester från företrädare för såväl Karlskrona- som Stockholmsalternativen. Kommittén lade fram sitt förslag i februari 1865 och efter vissa omarbetningar framlade Kungl. Maj:t den 21 maj 1867 en stiftelseurkund och ett reglemente för "Kongl. Sjökrigsskolan", som föreslogs bli skolans namn.

På en viktig punkt var Kungl. Maj:t inte ense med inlämnat förslag av kommittén. Beslutet blev att skolan skulle ligga i Stockholm. Motivet som framfördes, var att utbildningen skulle starta omgående och att det inte fanns tillgång till lokal med kort varsel i Göteborg. I Stockholm fanns en fastighet på Vallingatan 25 (då hette den Rörstrandsgatan). Dit förlades skolan 1867 i avvaktan på att ett nytt hus skulle byggas på Skeppsholmen.

Skolan var beräknad för 40 ynglingar, varav några platser skulle vikas för "officersämnen för vårt skärgårdsartilleri" för deras grundläggande utbildning, innan de skickades till Karlberg för högre utbildning. Denna bestämmelse ändrades redan 1873, då det beslutades att skärgårdsartilleriet skulle återförenas med flottan. I fortsättningen skulle alla marinens officerare få sin utbildning vid sjökrigsskolan.

Skolan på Skeppsholmen stod klar 1878, där all utbildning till officerare i marinen var förlagd fram till januari 1943, då skolan flyttade till Näsby.



*Sjökrigsskolan vid Vallingatan 25
1867 – 1878*



*Sjökrigsskolans på Skeppsholmen
1878 – 1943*

Bakgrundshistoria till placering av KSS till Näsby.



Näsby Slott på 1500-talet



Näsby Slott på 1800-talet

Slottet ligger vid Näsbyviken, som är en vik av Värtan innanför Vaxholm och Askrikefjärden norr om Lidingö.

Kommendör Erik Samuelsson var chef Kungl. Sjökrigsskolan (KSS) 1937–43. När han tillträdde var det redan trångt på Skeppsholmen. Förslag hade framförts att ansluta utbildningen av de civilmilitära kårerna. De många utbildningslinjerna och det ökade elevantalet nödvändiggjorde ny ledningsorganisation, nytt reglemente, nya föreskrifter, ny materiel, ökade anslag och därmed också en ny placering av skolan.

Våren 1938 lämnade kommittén ett preliminärt förslag för ett nytt etablissemang till CM, som tillstyrkte. Förslaget överlämnades till Kungl. Maj:t utan kommentarer med kompletterande förslag. På hösten 1938 lovade nyttillträdde försvarsministern Per Edvin Sköld att ta frågan under övervägande efter en personlig uppvaktning av CSS, kommendör Erik Samuelson. ÖB, general Olof Thörnell och ställföreträdande C Fst, generalmajor Axel Rappe tillstyrkte förslagen. Flera olika förslag till förläggning av skolan presenterades och då bland andra Kaknäs, Stora Skuggan och Lidingö.

Krigshotet gjorde det nödvändigt agera snabbt med risken för flygbombning av bland annat Skeppsholmen. En lämplig evakueringsplats var Näsby Slott med omnejd. Ägarinnan Dora Lamm lät meddela, att de skulle få tillgång till slottet om så önskades. Detta krävde dock stora utbyggnader av skollokaler, då slottet var för litet. Hösten 1940 hade sjökrigsskolan 317 elever.

I november 1940 fick marinförvaltningen uppdrag att utreda frågan. Fru Lamm ville få besked och frågade försvarsministern om läget. Frågan gick vidare till CM och CSS, som tackade ja till idén med utbyggnad för KSS på Näsby.

I november 1941 framlades proposition till Riksdagen dock med vissa inskränkningar i föreslagna utbyggnader. Beslutet om inköp av Näsby slott samt utbyggnader togs av Riksdagen i december 1941.

Efter några fördröjningar av byggnationen kunde Sjökrigsskolans personal i samlad trupp med flaggan i tåten marschera från Skeppsholmen den 11 januari 1943 till Näsby slott. Väl framme vid exercisplanen hissades örlogsflaggan under viss ceremoni och skolan var därmed invigd.

Några bilder som mötte elever vid ankomst till skolan



Aspiranter passerar Vakten vid KSS



Ankare med Gymnastikhallen i bakgrunden



Slottets "paradsida"



Slottets tavelgalleri som blev skolans aula



Vacker fontän



Ankaret som symbol för start och slut på studierna vid skolan (se nedan)



I statens inköp ingick slottet, ett tavelgalleri, som kom att utnyttjas som aula samt en envåningslänga (kasern Vanadis) som förläggning för skolans värnpliktiga handräckningspersonal. Före inflyttningen hade uppförts en tvåvånings tillbyggnad till Slottet med rum i övervåningen för läkarmottagning och sjuksalar. I den undre våningen fanns kompaniexpeditionen, kassaavdelning och arbetshytter för kompanichefer och kadettofficerare. I källarvåningen fanns arkivet och arrestlokaler. I slottet fanns officersmässen, samlingsrum och rum för administrativ personal för driften av skolan.



Tillbyggnad för kadettofficerare m. fl. Skolbyggnad och kasernerna Fylgia och Borgen

Det hade byggts en skolbyggnad och två kaserner för 240 kadetter i dubbelrum (Fylgia för sjökadetter och Borgen för kustartillerikadetter) och en exercishall.



Kadettmatsal med kadettmäss i övervåningen, finns ännu kvar och är nu förskola och hotell



Planetarium i anslutning till skolhuset skänkt av Wallenbergstiftelsen

Vidare hade det byggts en matsals- och mässbyggnad för kadetter, en exercishall samt en idrottshall. Det tillkom senare en uppvärmd simbassäng under ett barracudatält, en ishockeyrink och ett planetarium vid skolbyggnaden samt en korthållsskjutbana.



Slottets stall som var förråd av olika slag

Situationsplan 1948



Skiss över placering av de olika byggnaderna vid Sjökrigsskolan



Skolans organisation

Den personal som 1943 tjänstgjorde vid skolan, var ett 70-tal befäl och övrig anställd personal under ledning av en chef, som var sjöofficer, en souschef ur kustartilleriet samt ett antal kompanichefer och kadettofficerare ur båda vapenslagen, som chefer för de olika kurserna samt militära och civila lärare som läkare, militärpastor och auditör för undervisning i de olika ämnena. Utbildningen genomfördes för 234 elever vid kadettskolan stam- och reservkadetter, linje A med sjökaptensexamen och linje B vid flottan, kustartilleriet, marinintendents- samt mariningenjörslinjerna.

Till KSS hörde dessutom ett aspirantkompani bestående av ett 80-tal sjöofficers-, marinintendents- och mariningenjöraspiranter såväl stam som reserv. Från och med 1946 infördes dessutom utbildning av underofficerare i de olika kårerna som genomgått Försvarets läroverk i Uppsala med studentexamen. Härtill har kommit utbildning till värnpliktig officer vid flottan, som har genomgått Sjövärnsskårens utbildning samt utbildning av värnpliktiga kustartilleriofficerare. Den första militära utbildningen genomfördes tidvis också vid KSS för värnpliktiga ingenjörer, intendent, läkare, tandläkare och apotekare.

Slutligen har KSS tagits i anspråk för utbildning av utländska kadetter. Här utbildades tjugo norska kustartillerikadetter 1946-49, tio colombianska och åtta thailändska sjökadetter 1956 - 60. Genom statsmaktens beslut att sammanslå försvarsgrenarnas intendenturkårer upphörde utbildningen av marinens intendentkadetter vid KSS 1968.

Uppgifterna ovan har hämtats ur minnesskriften "Kungl. Sjökrigsskolan 100 år Del III 1943 - 67" som är sammanställd av Jens Stefenson med en detaljbeskrivning av Alf Åberg om utbildningens bedrivande på KSS.

Aspirant och kadettutbildningens genomförande

Den tekniska utvecklingen har åren 1940-60 varit omfattande, vilket har gjort att utbildningsplanerna har fått ändras med ungefär fyra års mellanrum. Samarbetet med marinstaben har varit omfattande för att aspiranter och sjökadetter skall få tillgång till fartyg för den praktiska utbildningen ombord.

För flottans aspiranter och kadetter på stamlinjen finns i Alf Åbergs beskrivning en detaljerad lista över de olika utbildningsstegen från aspirant-

och kadettutbildningen vid KSS och till sjöss fram till utnämning till officer under tidsperioden 1945–68.

Allteftersom utformning och innehåll i undervisningen förändrades fortlöpande, har jag bestämt mig för att beskriva utbildningens genomförande i kortfattade beskrivningar av min tid som elev 1956–59, som kadettofficer 1963–64 och kurschef för sjökaptenerna (RSKA) 1964–65.

Aspirantskola på KSS juni-september 1956

Exercis utan och med vapen, gymnastik och idrott, skjutning med kpist, teoretisk vapen-, navigations- och organisationslära, ordning och reda samt vett och etikett. Högvaktenens genomförande i augusti utgjorde kulmen på exercisutbildningen.



Högvakt vid Slottet 1956



Krigsmans erinran 1956



Chefsinspektion

Första underbefälskursen (blåkrage med rundmössa) till sjöss oktober 1956-mars 1957

Segelfartygsutbildning gjordes på Gladan och Falken med sex veckors tillämpning av fysisk kondition genom klättring i riggen, segelhantering och livet på ett segelfartyg i hängkoj för vissa och fast bingge för andra. Hängkoj var bäst, alltid lodrätt läge. Vi fick överhandsväder med nära 30 m/s på Nordsjön och vi blev sjövana efter en tid. Utlandsbesök i Falmouth och Cadiz med nya intryck för aspiranten.



Gladan seglar för styrbords halsar



Första riktiga mötet med havet

Planerad fortsatt långresa med Älvsnabben runt Sydamerika från Cadiz

Långresan avbröts redan efter besöket i Cadiz på grund av Suezkrisen, då Älvsnabben beordrades återvända hem till Sverige. Efter tullkontroll den 16 november i Göteborg, så var den resan avslutad. Sedan gick vi till våra nordliga hamnar och väntade på möjlighet att få starta vår nu avkortade resa till Västindien. Vi fick order att gå till Nya varvet 8 januari för kompletteringar och den 10 januari klockan 1000 startade vår långresa till Las Palmas, La Guaira, Guantanamo Bay, Vera Cruz, Lobos Islands, Havanna, Leixoes och åter till Göteborg 3 april. Utbildningen bestod i astronomisk navigation med hjälp av sextant, teorilektioner av allehanda slag, gymnastik samt fartygsunderhållsarbeten. Livet ombord, då det gungade kraftigt kunde innebära skaffning med backlagsbordet vänt upp och ned.



Skaffning på durken



Älvsnabben



Underhållsarbeten/Potatisskalning

Vi genomförde bland annat en artilleriskjutning med akan 40/48 mot av amerikanska flygplan bogserade luftmål utanför Guantanamobasen på Kuba. Vi sköt ner två målkorvar och därmed var den övningen klar, då de inte hade fler målkorvar. Vi hade också livbåtsövningar, som vid ett tillfälle innebar flera distansminuters segling i hård sjö och sedan avslutande rodd in till Havanna. Vi fick också lära oss uppföra oss vid de besökta hamnarna med mycket trevlig avkoppling, goda middagar och givande sightseeing av olika slag.



Finklädde aspiranter



Akan 40/48



Livbåten under segel

Andra underbefälkursen (blåkrage med rundmössa) till sjöss april-september 1957

Denna utbildning innebar annan tillämpad övning som att navigera och manövrera minsvepare av Arholmaklass samt arbete till sjöss på Kustflottan. Min kurs fick tillfälle att under denna tid följa med Älvsnabben till Spetsbergen för att där bidra till att upprätta en vetenskaplig station för det geofysiska året. Resan inleddes i Udevalla 22 juli och gick via Murchison Bay och Nya Ålesund till Longyearbyn för att via Bergen återvända till Göteborg, där den avslutades 13 augusti.



Minnet från denna resa var förutom slitet med urlastning från Älvsnabben och frakt till stranden för att sedan bära och rulla materielen upp till säker mark, var mötet med isbjörnarna samt problemet för en ung 20-årig aspirant som vaktansvarig, då han ställdes inför problemet med sol dygnet runt. Skulle skeppsljusen tändas och hur görs med vår örlogsflagga?



Fullt i minförrådet



Urlastning



Landstigning



Bygga stöd för en kaj



Kö för att posta hälsning hem



Högtidlig avslutning

Kadettskola lägre kurs (envinklig kadett med skärmmössa) på KSS oktober 1957-mars 1958

Vi var 22 aspiranter, som nu hade befordrats till envinkliga kadetter och vi fördelades på två klasser under utbildningen på skolan. Vi hade också fyra thailändska kadetter, som följt oss från första stund på KSS. En av dessa, Supridi Sribhadung, var mycket skicklig och han gick sedermera ut som kursetta 1959. Utbildningen bestod i fortsatta teoristudier av engelska och tyska samt av de olika vapensystemen, organisationslära och sjötaktik. Vidare var det mycken idrott med övning och tävling i värjfäktning, skjutning med kpist och pistol. Dessutom fick vi tillfälle till en veckas vinterövning i Björnänge nära Åre.



Studsmatteövning



Kadett Hoff övar uppgång ur vak



2021-07-30

Sida 13 (18)



Tiohuggare under tävling på Näsbyviken



Tillämpad övning i skog och mark

Tillämpad utbildning ombord och iland april 1958-september 1958 som tvåvinklig kadett

Vi genomförde sjötjänst med tillämpade övningar med artilleri och ubåtsjakt på fregatterna Magne och Mode. Vi besökte Porsgrunn i Norge för det årliga nordiska kadettidrottsmötet med tävlingar i allehanda idrottsgrenar. Vi var också lärare för några värnpliktsomgångar i Karlskrona. Vi skulle lära oss föra befäl och få de värnpliktiga dugliga nog för att kunna sjökommenderas.

Kadettskola högre kurs på KSS oktober 1958-mars 1959 som tvåvinklig kadett



När tillämpade övningar till sjöss och iland är avslutade, genomförs varje år en ceremoni för att poängtera början på de mer skolmässiga studierna. Alla klasser ställer upp i parken framför slottets paradsida. En representant ur flottan och en ur kustartilleriet sänker ner ett ankare i en "brunn". Marschmusik, fanfar och skolchefens tal. Sedan middag på mässen. På samma sätt äger en ceremoni rum, då det våras och studierna vid "skolbänken" är färdiga och alla får lämna KSS och starta de tillämpade övningarna till sjöss. Då "lättas" ankaret.

Fortsatt teoriutbildning i de olika ämnena med idrott och tillämpad närförsvarsutbildning.



Vidare fick vi en veckas sjötjänstgöring på **isbrytare** för att få uppleva sjöfartens problem med ishinder men också med radarnavigering. Isflaken ser ut som öar så nu var det annan terrester navigation, som fick övas. Vi fick också uppleva "vett & etikett" med en kadettbal.



Kadett med Prinsessa



Inbjudna gäster av alla de slag



Från kadettmässen till slottet och dansen



Skolchefen hälsar elever med dam välkomna



Väntan på nästa dans



Souschefen har bjudit upp



Kadetter dansar också



2021-07-30

Sida 15 (18)

Avslutande utbildning ombord och iland april 1959-september 1959 som flaggkadett.

Tillämpade övningar, taktiska diskussioner med mera och deltagande i livet ombord. Jag tjänstgjorde på jagaren Östergötland utan egen ansvarsbefattning. Det var utlandsbesök i Danmark och vi åsåg kadetternas tävlingar, detta år i Rønne på Bornholm. **Vi var trevinklade och vi var ”bäst”!**

En vecka i oktober 1959 examen och slut på utbildningen vid KSS



Examensförhör med fyra thailändska kadetter och fyra intendentkadetter

Under examen förhörs eleverna i tre olika ämnesområden under ledning av tre olika kadettofficerare. Jag upplevde inte att någon kuggades på examensdagen. Däremot var det några som tog avsked efter fänriksutnämningen och började studier på andra högskolor. Vi visste att vi nu började vår första officerstjänstgöring med **”fänriksåren”**, där vi noga granskades av särskilt utsedda officerare, för att vi skulle kunna utnämnas till löjtnanter efter två år. Förr om åren var det då den nybefodrade löjtnanten fick ett intyg av Konungen att han var officer på riktigt.

Den 15 oktober 1959 officersexamen och utnämning till fänrik



Chefen för Marinen överlämnar officersfullmakt och premier.



På ovan beskrivet sätt genomfördes utbildningen i princip i 44 år, 1943 till 1987, på skolan i Näsby och till sjöss på olika fartyg.

Tjänsten som lärare och kurschef på KSS

Efter teoretisk artilleriutbildning på Bega och tre års tillämpad utbildning genom tjänstgöring på jagare typ Halland i olika artilleribefattningar blev jag placerad som utbildningsansvarig för artilleriutbildningen på KSS 1963–64 för sjökadetter i två årskurser. Därefter fick jag ansvara för att anta och utbilda 14 sjökaptener till reservofficerare 1964–65 med inriktningen för att i ofred kunna tjänstgöra som chefer på handelsfartyg, isbrytare eller färjor för utläggning av minfält i vårt territorialhav kusten runt. Som lärare är det inte mycket att orda om. Jag var ansvarig för att kadetterna fick sitt behov täckt enligt kursplanen samt dessutom göra en betygsvärdering av genomförda skriftliga prov. Någon praktisk utbildning på fartyg förkom inte på KSS.

Mina ämnen var organisationslära, befälsutbildning, artilleri och sjötaktik. Andra kadettofficerare tog hand om den för dem viktiga utbildningen i mintjänst och taktiken vid mineringars utläggning.

Antagningskommissionen bestod av en chef, en blivande kompanichef, två kadettofficerare och två psykologer. Vi godkände alla sökanden. De närvarande sjökaptenerna var alla mycket väl motiverade.



Aspiranter anländer



De får skriftliga frågor



Avgörande bedömning

Att vara kurschef för sjökaptenerna blev däremot en ordentlig omgång för den nu "unge" löjtnanten. Det som var mitt "lilla" problem var att eleverna var vana att vara klädda i uniform med tre eller två galoner och stilig skärmmössa. En var jämngammal med mig medan de övriga var några år yngre. Jag skulle nu motivera dem för kommande "aspirantutbildning" och att klä om dem till aspirantuniform med blåkrage och rundmössa. Jag skulle också se till att de bäddade sängarna enligt gällande statuter och ställa upp i rätt ordning och klädsel vid inspektionerna. De skulle lära sig marschera och hantera k-pisten och pistolen och delta i idrotter av flera slag.

Jag lyckades få dem att göra vad jag beordrade, även om de log i smyg. Jag undervisade dem i befälsutbildning, taktik och krigshistoria, stabstjänst och organisationslära, medan det var andra lärare som ansvarade för utbildningen i de andra ämnena. Efter en månads grundutbildning befordrades de till envinkluga kadetter med kavajuniform och skärmmössa.



Under sommaren gick kadetterna till sjöss för praktisk utbildning genom tjänst på olika fartyg. Självt blev jag placerad som robotansvarig på jagaren Småland utan ansvar för mina elever. Efter sjötjänsten på de olika fartygen samlades vi åter på KSS i början på september 1965. Jag fick betygsvärderingsunderlag från de officerare som bevakat kadetternas tillämpade utbildning på de olika platserna, där de hade utfört sin praktiska tjänstgöring. Nu återstod två veckors avslutande studier, examensskrivningar och förberedelser för betygssättning. Examen genomfördes den 22 september inför deras utnämning till fänrikar i Flottans reserv av Chefen för Marinen i gymnastiksalen på KSS.

Vi fick god kontakt och kursettan ordnade ett högtidligt tjugoförårsjubileum med damer med klädsel stor mäsdräkt. Sen har vi träffats vart femte år till 2015, då vi numera träffas varje år mera lättsamt utan uniform men fortfarande med damer. Vi trivs verkligen vid våra möten på olika platser i landet med sjöanknytning. En träff genomfördes under en resa till Tyskland, där en före detta elev numera bor.

Som avslutning på detta att vara lärare och kurschef för aspirant- och kadettutbildning vill jag framhålla att det är mycket upplyftande för en lärare genom den fortsatta kontakten med sina "gamla" elever. Nära nog alla kurser har sådana kamratliga samlingar, som jag här har beskrivit för min kurs med sjökaptenerna.

Sjökrigsskolan vid Näsby lades ner 1987 och flyttades till Berga Örlogsskolor, där den var förlagd några år tills den samordnades med utbildningen i Karlskrona. Numera är utbildningen till officer ett treårigt officersprogram vid Försvarshögskolan i Stockholm. Utbildningen är ofta försvarsgrensgemensam och i huvudsak förlagd till Militärhögskolan på Karlberg. De sex terminerna officersprogram ger yrkesexamen på grundnivå å 180 högskolepoäng. Under två av de sex terminerna genomför studenterna sin verksamhetsförlagda utbildning vid Sjöstridsskolan. Flottans studenter är då i Karlskrona och Amfibiekårens studenter är i Haninge garnison.

Näsby Slott efter 1987 fram till idag 2021

1987 stängdes KSS. Näsby Slott stod oanvänt i två år. 1989 öppnade Försvarsmakten kurs- och konferensverksamhet för eget bruk på Näsby. 1993 övergick fastigheten till Byggnadsstyrelsen och det militära skyddsområdet avvecklades. Byggnadsstyrelsen ombildades i fem bolag, varav Vasakronan AB blev det bolag som fick slottet i sin ägo. 1997 K-märktes slottets interiör. Från 1999 drivs Näsby Slott med konferens- och festvåningsverksamhet med några olika ägare genom åren. När besökare idag anländer till Näsby Slottspark för att bese området med Näsby Slottet i centrum möts man av nedanstående vaktkur m/ä och ståtliga grindstolpar.



2021-07-30

Sida 18 (18)



I bakgrunden ses gymnastikhallen, som kanske skall rivas sedan Friskis & Svettis blivit uppsagda från och med juli 2021. Planen för kommande utbyggnader framgår av bilden nedan.



Silver Life äldreboende gör reklam för intressenter



Färdigbyggda hus



Fastigheter under byggnad med den gamla kadettmässen längst till höger

Vissa foton tagna av Thomas Eckered 2017 och av mig 1964 och 2020. Andra är klippta ur boken nämnd ovan och vissa andra är kopierade av mig från album i Krigsarkivets samlingar under åren 1956–1959. Några är kopierade från Google våren 2021.